

Nu"mân b. Beşîr'in naklettiğine göre:
"Müminler; birbirlerini sevmeye, birbirlerine
merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı
rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk
ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene
benzer."

-Hadis-i Şerif -



"(Resûlüm!) Sakın, Allah'ı zalimlerin
yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah
onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı
fırlayacağı bir güne erteliyor."

-İbrahim Suresi 42-

15 R.Âhir 1445

BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

18.10.2024

CUMALIK

"Sen Cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu onlara anlat..."

7 EKİM AKSA TUFANI Ümmetin izzet ve haysiyet mücadelesi



Tarih boyunca zulme uğramış bütün halklar:özgürlüklerini, haklarını, özellikle de sağlıklı yaşam ve barınma haklarını elde edebilmek için mücadele etmişlerdir. Bunlardan biri de Filistin'de zulme uğrayan ve bütün dünyanın görmezden geldiği izzetli Müslümanlardır. Filistin'deki Müslümanlar, 1948 senesinden itibaren açık bir şekilde Birleşik Krallık tarafından İkinci Dünya Savaşı sonrası Filistin topraklarına yerleştirilen Yahudiler tarafından hakir görülme, zorbalığa uğramakta ve her gün şehit edilmektedir.Filistin'deki masum, suçsuz, günahsız Müslümanlar;o tarihten itibaren canlarını, mallarını, dinlerini ,kutsal değerlerini ve topraklarını koruyabilmek için direnmekte ve ehat etmektedirler. Bu direniş hareketlerinin en

popüleri, en çok öne çıkmış olanı da hâlâ devam eden 1987 yılında Filistinli mücahit Şeyh Ahmet Yasin tarafından kurulan İslami direniş hareketi (Hamas)'nin askeri kolu olan Şehit İzzettin el-Kassam Tugayları tarafından bundan tam bir sene evvel, 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan ve "Aksa Tufanı" olarak isimlendirilen özgürlük savaşıdır. 7 Ekim 2023 sabah saatlerinde İzzettin el-Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Ed-Deif'in yaptığı açıklamının bir kısmı şu şekildedir: "... Siyonist oluşum topraklarımızı işgal etti. Ailelerimizi sürgüne maruz bıraktı. Camilerimizin kutsallığını ayakta durduğumuz altına aldılar. Hanım görevlilerimize, yaşlılarımıza zulmettiler. Ve Peygamber Efendimiz (sav)'in soyuna hakaretler ettiler. Ve biz Allah'ın izniyle bütün bunlara bir sınır koymaya karar verdik. Düşmanın sorumsuzca, hesapsızca hareket ettiği vakitlerin sonuna geldiğini anlaması için biz Aksa Tufanı operasyonunun başladığını ilan ediyoruz...". Bütün bunlardan anladığımız gibi, bunlardan daha öncesinde de gerek internette gerek televizyonlarımızda gördüğümüz gerekse tarih kitaplarında okuduğumuz Yahudilerin bu hayasızca tavırları hat safhaya ulaşmıştı. Şimdi size 7 Ekim 2023 öncesinde Yahudilerin yaptığı zulümlerinin sadece bir kısmından bahsedeceğim:

Yıllarca süren zulüm

• 1948 senesinde İsrail devleti resmi olarak kurulduktan sonra kendi toprakları olarak ilan ettiği bölgelerdeki Müslümanların birçoğunu evlerinden haksız bir şekilde sürgüne zorladı.

• Bağımsızlığını ilan etmesinden birkaç saat sonra Arap Birliği üyesi beş ülke İsrail'e savaş açmıştır. Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak kuvvetleri üç yönden saldırıya geçerek başlangıçta ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak gerek Arap ülkelerinin askeri zafları ve aralarındaki koordinasyonsuzluk gerekse Batılı güçlerin İsrail'e destek vermesi nedeniyle savaş, Araplar aleyhine dönmüştür. Arapları büyük bir yenilmişlik psikolojisine sokan ve tarihe "en-Nakba/Büyük Felaket" olarak geçen bu savaşın sonunda İsrail, 1947'de Taksim Planı ile elde ettiği toprakları daha da genişletmiştir.

1967 senesinde İsrail; Ürdün, Mısır ve Suriye'ye saldırarak Batı Şeria'yi, Gazze'yi, Golan Tepelerini ve Sina Yarımadası'nı işgal etti. Bu dönemde Filistinlilerin kendi toprakları üzerindeki hakimiyeti daha da azaldı. Bu tarihten sonra Araplar bir daha İsrail'e saldırmadı. Artık direniş hareketleri sadece Filistinli Müslümanlar tarafından yapılmaya başlandı. Şimdi de bu direniş hareketlerinin en meşhurlarından bahsedeceğim.

• Birinci İntifada Hareketi (1987-1993): Gazze'de bir Yahudi'ye ait bir kamyonet, Filistinli işçileri taşıyan bir araca çarpmış, kazada 9 Filistinli yaralanmış, 4 Filistinli şehit olmuştur. Bu olay, Filistin halkının ayaklanmasına neden olan fitili ateşlemiş ve İntifada'yı başlatmıştır. Bu direniş hareketi çok kanlı bir şekilde sonuçlanmış, binlerce Filistinlinin ölümüne sebep olup İsrail tarafından bastırılmıştır. Bu dönemde Hamas kurulmuştur.

• İkinci İntifada Hareketi (2000-2005): Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un Mescid-i Aksa'ya yaptığı ziyaretin ardından başlayan bu intifada, Filistinlilerle İsraililer arasında şiddetli çatışmalara yol açtı. İsrail güçleri, Filistinlilere karşı büyük bir şiddet uygulayıp bu direniş hareketini kanlı bir şekilde bastırmıştır. Ve bu intifada hareketlerinin yanı sıra, İsrail neredeyse her 3-4 senede bir Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyordu. Bunlardan biri, 2014 senesinde gerçekleştirilen "Asf-el Mekul" savaşıdır. Bu savaşta İsrail, tarih boyunca ve hâlâ yaptığı gibi çocukları, okulları ve ibadethaneleri hedef almıştır. Buna rağmen verdiği kayıplar da olmuştur. 9 Temmuz 2015'te Şehit İzzettin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebû Ubejde'nin saldırıların yıldönümünde yaptığı açıklamada düşmana çokça kayıp verdirdiklerini ve bu savaşın Filistin halkına özgürlük ve evlerine, kutsal mekanlarına dönüş umudunu yeniden kazandırdığını belirtmişti.

Yaşanan bu olaylar, 7 Ekim'deki izzet, şeref ve haysiyet savaşına yol açtı.
Yazımı şu dizelerle bitiriyorum:

Kafasına göre baskın düzenler oldu beni İsrail, Kubbe-i Sahraya.
Kimse savunmaz olmuş onu artık,
İlla bir avuç mü'min kul.

BEYRUT BOMBARDIMAN ALTINDA

Geçtiğimiz günlerde uzun bir süre siyonist güçlerin hava saldırısı altında kalan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Saldırıların sonucunda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah şehit oldu.



TÜRKİYE FİLİSTİN İÇİN MEYDANLARDA

Yurdun birçok noktasında Filistine destek için halk, sokağa çıktı. Ülke genelinde düzenlenen yürüyüşlerde on binlerce kişi "Özgür Filistin" diye haykırırken Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi. Birçok büyükşehirde gerçekleştirilen mitinglerde katil siyonistlerin bölgedeki zulmüne karşı bir tavır oluşturmak istendi.



TEKNOFEST SONA ERDİ

Adana Havalimanı'nda başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest), geçtiğimiz günlerde sona erdi. 5 gün süren festival, çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisine maruz kalan festival, teknoloji meraklılarına büyük bir ilham kaynağı oldu. Özellikle öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, geleceğin bilim insanlarına yol gösterici nitelikteydi.



Beden ölür fakat ilkeler kalır diri Bu kanlarımız beder olmadı, olmayacak da Allah'a söz verelim kardeşler İzzeddin'in ölümü gibi bir ölümlerle Haydi, okuyun kardeşlerim bir Fatiha Vatan şehitlerimizin ruhuna Ve sen de kayıt düş ey zaman! Hepimiz İzzeddin'iz o zaman

Nuh İbrahim

İletişim : cumalikgazetesi@gmail.com

İZZETİN DİRENİŞİNİN BİRİNCİ YILI

Siyonist güçlerin Filistin'e yönelik yıllardır süren zulmüne karşı başlatılan direniş hareketi "Aksa Tufanı" bir yılını doldurdu. 7 Ekim'den bu yana siyonist güçler yaklaşık 42 bin Filistinliyi acımasızca katledip, yüz binlercesini evlerinden etti. Büyük bir soykırıma maruz kalan Filistinlilerin 11 binden fazlası kadın ve 17 bini masum çocuklardan oluşmakta. Yaralanan 100 bin Filistinli varken, binlercesi de şu an kayıp durumda. Şehrin hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri dahil olmak üzere şehir, büyük bir yıkıma uğradı. Gazze'de şu an güvenli bir bölge yok.



TARLA BOŞ BIRAKILMAYA GELMEZ

Kış hafif hafif soğuğu ile kendisini göstermeye başlamasıyla beraber tarlasıyla meşguliyetini giden ve bununla ekmeğini kazanan çiftçi, ekin ekmeyle ekmemek arasında bir ikilem ile karşı karşıya gelir. Kafasında bunu çok yorar. Çünkü iki kararında birbirinden çetin getirdiği zorluklar vardır. Bunca kafa karışıklığını kafasında kurcalasa bile sonunda bir karar vermesi gerekir. Ekini göze aldığı anda karşısına binbir engel çıkar. Mevsimin verdiği zorlu hava şartları, toprak ananın ekinleri istememesi ve onu baskılayarak ekinleri kabul ettirme çabası, ektiğinin yarısının ziyan olma ihtimali, konu komşunun türlü türlü dedikoduları, "Bu yılda kış çok farklı gelecek, kaldırmaz sizin ekinler. Sen gel dön bu işten" söylentileri adamı yer bitirir.

Ama gel gör ki hiç ekin ekmemek ondan çok daha kötüdür. Seneye aynı arazinin bomboş durduğunu hayal et. Selvi boylu buğdayların yerine bir şeyin oraya hükmedemediğinden dolayı şans eseri rüzgarın esmesiyle oraya ulaşan üç beş çalılıktan ve ot karmaşasından başka bir şey görülmez. Hayatından hiçbir şey olumlu olsun olumsuz olsun değişmez günün sonunda. Yaşadığı bugünü dününden farklı değildir. Başka bir deyişle dünün üzerine koyulan bir hiçliktir. Varlığı hiç söz konusu bile olmamış bir şeyi asla netice aşamasına kadar ulaşabilen iyi kötü herhangi bir şeye tercih edemezsin.

Ayrıca ekini ekmeyle büyük bir duruş sergilemiş olursun. Hakkında atıp tutanlara ve karşında duran onca zorluğa cevap niteliğinde koskoca bir haykırıyla "Evet, ben yaptım!" demektir bu. Tarlanın boş kalmasını arzulayan şeytanın bacağına kırmaktır. Ama ya ekinler fayda vermezse? Zaten sonuç ne olursa olsun bu yolda çaba sarf etmektir esaslı olan. Kararının arkasında durup yanlışa meyletmek bile hiçliğin bitmek tükenmek bilmeyen derin çukuruna düşmekten iyidir. Tarla senin elinde olduğu halde gütmüyorsan da tarlayı ben çekip çeviriyorum diyemezsin. Tarla tabiatın şekillenir ve zaman alır götürür onu. Sen ise tarladan, ekinlerden bi haber vurdumduymaz bir şekilde yaşayan bir ölü tarla sahibinden başkası olamazsın.

UNUTTUĞUMUZ SÜNNETLER

Sevdiği din kardeşine, onu sevdiğini söylemek sünnettir.

Mezarlıktan geçerken selam vermek sünnettir.

Bir şey yaparken 1, 3, 5, 7 gibi tek sayıda yapmak sünnettir.

BİR ŞAİR, BİR ŞİİR, BİR ANEKDOT

ÂŞIK YUNUS

Anadolu'daki Yunus Emreler geleneğinin en önemli taşıyıcılarından olan Âşık Yunus Derviş Yunus'un halifesidir ve 1238(?) yılında doğmuştur. Babasının ve annesinin adı tam olarak bilinmemektedir. 1300'lü yılların sonu, 1400'lü yılların başında Emir Sultan Hazretlerine bağlanmıştır. Kübrevi ya da Halveti olduğu bilinmektedir. Kendisi aslen Bursalıdır; hayatının büyük bir kısmını Bursa'da geçirmiştir. Tasavvufa olan ilgisi, çeşitli dini ve tasavvufi eğitim alması sayesinde olmuştur. Âşık Yunus, önemli mutasavvıflardan ders almış ve tasavvufun derinlerine inmiştir. Bu ilerleme, onun insanın içsel yolculukları için derin anlayışlar geliştirmesine sebep olmuştur. Günümüzde Derviş Yunus'a atfedilen çoğu ilahi ve şiir, Âşık Yunus'unundur. Bu ikisinin ayrımını yapan bir taş basma mevcuttur. Orada şöyle geçer: "Mevlana Âşık Yunus Hazretleri halifesi Âşık Yunus Hazretleri." Kendisi şiirlerinde genellikle insan sevgisi, Allah aşkı, hoşgörü, sevgi, barış ve tasavvufu işlemiştir. O zaman da birçok şairin etkilendiği Arapça ve Farsça'dan etkilenmeyerek basit bir Türkçe, hatta en avam denilebilecek insanın anlayacağı dilden yazmıştır. Kendisi halk edebiyatının önemli isimlerindedir. Taptuk'un Yunus'u (Derviş Yunus) ile karşılaştırıldığında, Âşık Yunus'un üslubu çok daha anlaşılırdır. Eserleri "Divan" ve "Risaletü'n Nushiyye"dir; hoşgörü, sevgi ve barışı öğütlemektedir. Halkın gönlünde büyük bir taht kurmuştur. Öyle ki, kimi köylerin tamamının onun dervîşi olduğu söylenir. 1320'de(?) vefat etmiştir. Zamanla bu büyük insanın mezarı unutulmuştur. Ardından Niyazi Mısri, her seferinde oradan

geçerken "Bana Yunus'un kokusu geliyor," demiştir. Bunun üzerine bir gün dervîşleri, yazın Niyazi Mısri'ye kokunun geldiği yeri sorarlar. O da gösterir. Orayı kazarlar ve dört mezar çıkar. Birinin Âşık Yunus'a ait olduğunu söyler ve gösterir. Birinin Derviş Yunus'un makam mezarı olduğunu söyler ve gösterir. Birinin Taptuk Emre Hazretleri'ne ait makam mezarı olduğunu söyler ve gösterir. Birinin ise Abdürrezzak isminde bir evliyaya ait olduğunu söyler ve gösterir. Bu keşifle mezar tekrar ortaya çıkmıştır. Şu anda o büyük insanın mezarı sokak ve apartmanlar arasına sıkışmıştır. Üzerine yarı unutulmuşluk hali çökmüştür sanki. Lakin bu şiirler, bu eserler kim tarafından yazılırsa yazılsın, sakın içindeki öğütleri, manaları kaçırmayalım. Boş bir kağıt gibi bakmayalım. Bu ve bunun gibi insanların değerini bilip öğüdünü dinleyelim vesselam.



Sordum Sarı Çiçeğe

Sordum sarı çiçeğe benzim neden sarıdır
Çiçek eydür ey dervîş âhım dağlar eritir
Yine sordum çiçeğe sizde ölüm var mıdır
Çiçek eydür ey dervîş ölümsüz yer var mıdır
Yine sordum çiçeğe kışın nerde olursuz
Çiçek eydür ey dervîş kışın türâb oluruz
Yine sordum çiçeğe tamuya girer misiz
Çiçek eydür ey dervîş ol mümkünler yiridir
Yine sordum çiçeğe uçağa girer misiz
Çiçek eydür ey dervîş uçmak âdem şehridir
Yine sordum çiçeğe gül sizin neniz olur
Çiçek eydür ey dervîş gül Muhammed teridir
Yine sordum çiçeğe Âdem'i bilir misiz
Çiçek eydür ey dervîş âdem binde biridir
Yine sordum çiçeğe kırkları bilir misiz
Çiçek eydür ey dervîş kırklar Allah yâridir

Yine sordum çiçeğe rengi kandan alırsız
Çiçek eydür ey dervîş ay ile gün nûrudur
Yine sordum çiçeğe boymun neden eğridir
Çiçek eydür ey dervîş kalbim Hakk'a doğrudur
Yine sordum çiçeğe atan anan var mıdır
Çiçek eydür ey dervîş bu ne acep sorudur
Yine sordum çiçeğe sen Kâ'be'yi gördün mi
Çiçek eydür ey dervîş Kâ'be Allah evidir
Yine sordum çiçeğe bahçene girsem n'ola
Çiçek eydür ey dervîş kokla beni geri dur
Yine sordum çiçeğe sen Sırat'ı gördün mi
Çiçek eydür ey dervîş cümlelerin ol yoludur
Yine sordum çiçeğe gözün niçin yaşlıdır
Çiçek eydür ey dervîş bağırıcığım başlıdır
Yine sordum çiçeğe Yûmus'u bilir misin
Çiçek eydür ey dervîş Yûmus kırklar yâridir

PABUCU DAMA ATILMAK

Gündelik hayatta çokça karşılaştığımız bir deyim olan "pabucu dama atılmak" deyiminin kelime anlamını ve tarihçesini bu sayımızda beraber irdeleyeceğiz.

"Pabucu dama atılmak" Osmanlı zamanından beri dilimizde kullanılmaktadır. İlk kez Devlet-i Âliye devirlerinde kurulan esnaf teşkilatında kullanılmıştır. Bu esnaf teşkilatı, ahilik geleneğinin bir uzantısı olarak belli bir nizam içerisinde sağlıklı bir şekilde işlenmiştir. Her esnaf teşekkülün bir kethüdası bulunur ve kethüda o meslek dalının inceliklerini, kanunlarını, yönetim biçimini iyi bilir, esnafın çalışma düzenini ve dürüstlüğüne denetlemiştir. Herkesin meslek ahlâkı ile çalıştığı o dönemlerde esnaf halkının yaptığı işte bir ihmâl olması veya hileye başvurma çok görülen şeyler değildi. Ancak bazı malların çabucak bozulup yıpranmasıyla tüketici zarara sürüklenmiştir. Bu tür toplum ahlakını suistimal eden ürünlerde bir bit yemiği aranır, bulunması halinde kethüdaya satıcının cezaya çarptırılması üzerine şikayette bulunulmuş.

Takdir edilir ki ayakkabı imalatı da bu tür hile hurdanın gezdiği mesleklerden birisidir. Belli bir zaman sonra, kısa süre zarfında eskiiyip kullanılamaz hale gelen ayakkabılar sık sık görülmeye başlar. Müşteriler bu hatalı mallardan çokça müzdarip olup kethüdaya şikayette bulunurlar. Kethüda ise bu malların kullanım hatası mı, yoksa üretim hatası mı olduğuna dair bir takım incelemelere başlar. Eğer bir imalat hilesi söz konusu olursa usta çağırılır, esnafın ileri gelenleri ve diğer meslek temsilcilerinin huzurunda kethüda tarafından azarlanır, aldığı ücretin müşteriye iadesi sağlanır, dava konusu olan ayakkabı da kullanılmamak için dama atılmış.

Bir esnafın yaptığı ayakkabının dama atılması o esnaf için en büyük ayıp olur; meslektaşlarının gözünden düşer, işindeki şeref ve itibarı sıfırlanır ve müşterisinin azalmasına yol açar. Bu uygulama bütün esnaf teşkilatı için bir genelleme niteliğinde olup bir satıcı hakkında "pabucu dama atıldı" denilmesi artık o satıcı için kendi mesleğinden ekme yemesinin çok zor olduğuna işaret sayılmış. Bu sayede esnaf içinde daha özenli ve doğrucu davranmaya çalışılmış.

İLMİHAL KÖŞESİ

Soru: Şehir içinde her gün yaklaşık 200 km yol kateden bir taksici seferi hükmünde midir?

Cevap: Hanefi olan bir kimsenin seferde sayılması, bulunduğu yerin finası (son yerleşim yerinden sonra takriben doksan km.) kadar bir mesafeyi katedip finayı aşmasıyla başlar. Kişi, sadece niyet etmesiyle seferi olamayacağı gibi, şehir içinde ne kadar dolaşırsa dolaşsın finayı aşp takriben doksan km. gitmeye niyet etmedikçe de seferi olmaz.

Ayrıca gideceği yerde on beş gün veya daha fazla kalmaya niyet etmişse sadece yolda seferi olur. Vardığı yerde ise mukimdir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi, şehir içinde değil iki yüz km. iki bin km. yol kat etse de seferi olmaz. Dört rekâtli namazları tam kılması, imâmlık yapması durumunda da böyle davranmalıdır.

(Mergînânî, el-Hidâye, II, 101)

İSLAM TARİHİNDEN BİR VAKA

ASHAB-I KEHF

İslamiyet ve Hristiyanlık başta olmak üzere başka dinlerde de olan halkını terk ederek mağraya giden gençlerin hikyesidir. Günümüzde bile hala merak konusu olan Kur'an'ın Kehf Suresi'nde bu gençlerin kıssası anlatılmakta ve bu olay "Ashâb-ı Kehf Kıssası" olarak anılmaktadır. Gençler, putperest bir hükümdarın en yakınlarından. Hükümdar halktan putperest olmayanları yakalatıp acı bir şekilde öldürtür. Bu gençleri de yanına çağırarak hükümdar putperest olmalarını söyler. Ama gençler bunu kabul etmezler. Bunun üzerine hükümdarın huzurundan ayrılan gençler hükümdarın onları öldürteceğini bildikleri için dağa kaçma planı yaparlar. Bunu öğrenen hükümdar derhal gençlerin öldürtülme emrini verir. Çoktan yola koyulmuş gençlerin yoluna Kefeştetayyüş isimli bir çoban ile Kıtımir isimindeki çobanın köpeği de katılır. Gençler, dağda çobanın gösterdiği mağaraya girerler. Dua edip merhamet dilerler. Hükümdarın askerleri, gençlerin mağaraya girdiklerini görünce hızlıca mağaranın ağzını kapatırlar. Gençler ölmez, yüzyıllar boyunca uyumaya devam ederler. Kehf Suresi'nde bu süre 309 hicri yıl olarak geçer. Ne kadar zaman geçtiğini bilmezler, ancak çok az uyuduklarını zannederler. Acıktıkları için bir arkadaşlarını şehre yiyecek getirmesi için göndermeye karar verirler. Bu kişinin adı Yemliha'dır ve onun kılık değiştirerek hâlini kimseye bildirmeden gidip gelmesini söylerler. Yemliha şehre geldiğinde çok değişmiş bir şehir bulur. İnsanların İsa Peygamber'e inandıklarını görür ve geçen zamanın farkına varır. O zamanın hükümdarının yanına götürülür. Hükümdar gençlerin dinindedir. Başlarından geçenleri hükümdara anlatır. Daha sonra gidip arkadaşlarına haber verir. Bunun üzerine hepsi tekrar uykuya dalarlar. Halk, onların uyudukları mağaranın girişine bir mescit yapmaya karar verirler. Dünyada bu mağaraların kendi sınırları içinde olduğunu iddia eden 33 kentin dördü Türkiye'dedir; Kahramanmaraş (Afşin), İzmir Selçuk (Efes), Diyarbakır (Lice) ve Mersin (Tarsus). Bunlardan hangisinin onların mağarası olduğu konusunda İslâmî ilim dünyasında bir fikir birliği yoktur. İbn Kesir Tefsiri'ndeki bir rivayete göre şehrin adı Dakus idi. Bu kıssadan biz müslümanlara ibret olması gereken konuyu Kur'an-ı Kerim den bir ayet ile izah edelim "...Ey iman edenler! Sabredin, sebât gösterin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin..." Âl-i İmrân/200

CUMALIK KÜTÜPHANESİ

FARHA(2022)

Farha, tamamen gerçek bir olaya ışık tutan film, Filistin asıllı yönetmen Darin J. Sallam'ın anesinin Suriye'de bir mülteci kampında Radiyah isimli bir kadının hikyesini dinleyip kızına anlatması sonucunda beyazperdede yer alıyor. İsraili yetkili ve bakanların dahi tepki göstermesine yol açacak kadar ses getiren bu film, Nekbe günü olarak adlandırılan 1948 olaylarında değiniyor. İngilizlerin çekilmesiyle beraber siyonistler; Filistin yerleşim bölgelerine saldırıp, binlerce filistinliyi katlediyor ve yüzbinlercesini evlerinden ediyor.

Film, 1948'de Filistin'in tipik bir köyünde geçiyor. Filmin ana karakteri olan Ferha, eğitime büyük bir sevgi besliyor ve yaşatlarının aksine okuyup, köyüne öğretmen olarak dönmek ve bir okul açmayı diliyor. Fakat babası okumasının aksine onun evlenmesini ve bir eş sahibi olmasını istiyor. İsrarları sonucu inatçı yapısı, babasını ikna etmeye yetiyor ve şehirde eğitim almak için önünde hiçbir engel kalmıyor. Lakin Ferha'nın bu sevinci, siyonistlerin köylerini kuşatmasıyla son buluyor. Babasını yalnız bırakmak istemeyen Ferha, köyden kaçmak yerine babasıyla beraber kalmayı tercih ediyor ve bunun üzerine babası, kızının zarar görmesini istemediği için onu evinin kilerine kilitliyor. O dönene kadar çıkmamasını ve sessiz kalmasını tembihliyor. Aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen baba kilere dönemiyor ve Ferha kilerde mahsur kalıyor. Bu esnada kilerin kapı arasından silahsız, Filistinli bir ailenin ve onların yeni doğan bebeklerinin katline ve aileye uygulanan zalimce şiddete şahit oluyor. Ferha'nın şahit olduğu bu olay, onun hayata bakış açısını sonsuza kadar değiştirecektir.

Yönetmenin sözüyle: "Milyonlarca Filistinlilerin çektiği acı okyanusunda sadece bir damla" niteliğinde olan ve izleyenleri derinden etkileyen film, binlerce insana farkındalık oluşturma konusunda önemli bir rol oynuyor.



GÖKLERDEN BİR YILDIZ

ÜMMETİN ÖRNEK PORTRESİ: BİLGE

LİDER ALİYA

Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna-Hersek'in Bosanski Samac kasabasında doğmuş, ülkesinin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden önemli bir devlet adamı, düşünür ve yazardır. Saraybosna'da bir Alman lisesinde eğitim gören İzzetbegoviç, genç yaşlarda İslam dünyasının meselelerine büyük ilgi duymaya başladı. Bu ilgi, onu arkadaşlarıyla birlikte Müslüman Gençler Kulübü'nü kurmaya yöneltti. Kulüp, kısa sürede bir yardım derneğine dönüşerek özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında ihtiyaç sahiplerine büyük yardımlar ulaştırdı. Ancak dönemin komünist rejimi, dini faaliyetlere karşı baskıcı bir tutum sergilemekteydi. İzzetbegoviç'in İslami görüşlerini savunması ve ateizme karşı çıkması onu hedef haline getirdi ve bu nedenle beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tito'nun 1953'te iktidara gelmesiyle baskılar daha da arttı. Fakat 1974'te yeni bir anayasa ile İslami kurumlar bir nebze özgürleşti. Bu gelişmeyle birlikte Bosna'daki camiler ve medreseler yeniden açıldı. 1983 yılında İzzetbegoviç'in yazdığı "İslam

Manifestosu" adlı kitap yayımlandı. Bu eser, Yugoslavya yönetiminde büyük bir yankı uyandırdı ve İzzetbegoviç, Avrupa'nın ortasında bir İslam Cumhuriyeti kurma suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası daha sonra 11 yıla indirildi ve 1988'de afla serbest bırakıldı. O dönemde komünist rejimler dünya çapında çöküş sürecine



girmişti. Serbest kaldıktan sonra İzzetbegoviç, Demokratik Eylem Partisi'ni kurdu ve 1990 seçimlerini kazanarak Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı oldu. 1992 yılında Bosna-Hersek'in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırlar, Boşnak Müslümanlara karşı kanlı bir savaş başlattı. 1995'te ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan Dayton Anlaşması ile savaş sona erdi, ancak Bosna-Hersek'in toprakları Müslümanlar, Hırvatlar ve Sırlar arasında bölündü.

Aliya İzzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da hayatını kaybetti. Geride, İslam dünyası ve Batı arasındaki ilişkilere dair önemli eserler bıraktı. En bilinen eserleri arasında "İslam Manifestosu", "Doğu ve Batı Arasında İslam" ve "Tarihe Tanıklığım" bulunmaktadır.

KAMUS NAMUSTUR

Mültefit

Arapça "latif" kelimesinden türeyen mültefit "iltifatkâr, hoş davranan, güler yüzlü" anlamına gelmektedir. Kelime anlamı itibarıyla nazik ve hoşgörü sahibi insanlar özelinde kullanılır. "Bir hâkimin çok ciddi, bir satıcının çok mültefit, bir askerinin çok otoriter olması, meslekleri icabıdır."

HAFTANIN SORUSU

Müslümanların yaptığı ilk sözleşmenin adı nedir?

CEVAPLAR X HESABIMIZDA

CUMALIK GAZETESİ

İmtiyaz Sahibi
BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
adına

Mahmut YELEK

Tetkik Eden : Mehmet Salih ÖZDEMİR

Yayın Kurulu : Ali GÜŞEN

Mustafa KOÇ

Mustafa ŞENER

Abdurrahim KARAZEYBEK

Münir Nureddin CAMADAN

Hasan Yusuf YALDIZ

Talha ÖVÜT

Selahaddin BENLİ

Ali Hamza ÖZER

Enes DURGUN


Yakup SAYIN

Grafik Tasarım : Cafer Talha SIVRİ

İletişim : cumalikgazetesi@gmail.com

beyogluanadoluihl.ki2.tr

@CumalikGazetesi



“ Mühim olan illa da bu savaşı bizim kazanmamız değildir. Asıl mühim olan, bizim ümmete ve gelecek nesillere iyi bir ders vermemiz, onlarda cihad ruhunu diriltmemizdir. ”

İzzeddin El-Kassam