

H.z. Ebûbekir'in (r.a.) işittiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır."

-Hadis-i Şerif -



Mü'minler içinde öyle yiğitler var ki, Allah'a verdikleri söze dâimâ bağlı kalmışlardır. Onlardan kimi sözünün gereğini yerine getirip O'nun yolunda can vermiş, kimi de sırasını beklemektedir. Onlar, verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.

-Ahzab Suresi 23-

27 C.Evvel 1446

BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

29.11.2024

CUMALIK

"Sen Cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu onlara anlat..."

KANLI ASİMİLASYON

Terk Edilmiş Bir Kader: Doğu Türkistan



Dininden, kültüründen, milli kimliğinden uzaklaştırılmaya çalışılan; tarihi unutturulup geçmişle en ufak bağlantı bırakılmamak üzere yok edilmeye çalışılan ve gözlerini açtıkları andan itibaren dedelerinden beri kendilerine zulmedenlerin haklı olduğuna inandırılmaya maruz bırakılan bir halk düşünün. Bu halkın ne kendi dillerini öğrenmeye ne de istedikleri değerlerle yaşamaya hakkı var. Daha doğmadan yasaklarla karşılaşıyorlar. Eğer devlet tarafından "fazlalık" olarak görülürlerse

annelerinin karınlarından zorla alınarak katlediliyorlar. İnsan hakları örgütlerinin görmezden geldiği ve 1949'dan beri Çin yönetimi tarafından soykırım uygulanan bu bölge: Doğu Türkistan.

Günümüzde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri olan Doğu Türkistan, gerek mevcut stratejik konumu gerekse yeraltı ve yer üstü zenginlikleri ile bulunduğu coğrafyada son derece büyük bir öneme sahiptir. Doğu Türkistan'daki nüfusun önemli bir kısmı Türklerden oluşur. Bu bölge, Türk milletinin ana yurdu olmasının yanı sıra sahip olduğu tarihi birikim, köklü kültürel değerler, coğrafi ve siyasi yapısı bakımından da kuşkusuz diğer medeniyetler için önemli bir merkez konumundadır. Doğu Türkistan; coğrafyası, stratejik konumu ve yeraltı-yer üstü kaynakları bakımından son 200 yıldır Çin'in hedefinde olmuştur. 1949'dan sonra Çin'in uyguladığı baskı ve soykırım politikası nedeniyle Doğu Türkistan büyük bir yıkıma uğramış, halk ise özgürlüğü için Çin ile mücadeleye girişmiştir. Doğu Türkistan halkının ekonomik hakları ellerinden alınmış, Türkler zor şartlar altında yaşamaya mahkûm edilmiştir. Yapılan zulümler bunlarla sınırlı kalmamış; bölgede yaşayan Türk halkı, Müslüman kimlikleri gerekçe gösterilerek bahanelerle tutuklanmış ve hatta öldürülmüştür.

Lanse Edilmeyen Acı Gerçekler

Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti 75 yıldır hâkimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'ın kırsal kesimlerinde yüksek duvarlarla çevrili alanlar inşa etmektedir. Uydu görüntüleri, Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen ve içinde yüz binlerce Uygur Türkü'nün tutulduğu toplama kamplarının son bir yılda tam üç kat büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türkü, Çin'in "eğitim merkezi" olarak dünyaya tanıttığı toplama kamplarında tutulmaktadır. Müslüman Uygur Türklerini kamplarda topladığını reddeden Çin, bölgedeki yapıları "eğitim merkezi", "rehabilitasyon merkezi" veya "mesleki eğitim merkezi" olarak lanse etmektedir. Ancak gerçek şudur ki, bu dünyadan soyutlanmış alanlarda Doğu Türkistan'daki Müslümanlara her türlü ağır işkence uygulanmakta, günlerce küçük ve karanlık hücrelere hapsedilerek bedensel büyük tahribat verilmektedir. Mahkûmlara zorla saatlerce Çin Komünist Partisi marşları söylenmekte ve aynı zamanda her bir Müslümandan İslam dinine inanmadığını belirten bir belgeyi imzalamaları zorunlu tutulmaktadır. Bu, tam anlamıyla bir **zihinsel yıkım** politikasıdır.

LÜBNAN'DA İSRAİL ZULMÜ: MİLYONLAR YOLLARA DÜŞTÜ

İsrail'in Lübnan'ın güney banliyölerine ve özellikle "Dahiye" kentine düzenlediği saldırılardan, Lübnanlı siviller kötü bir şekilde etkilendi. Yaşadıkları yerler ve kendileri, İsrail saldırılarından kötü bir şekilde etkilenen vatandaşlar, güvenli bir yer bulmak için yollara düştü. Yollara düşen kişi sayısı 1,9 milyona yaklaştı.



AFAD GAZZE'DE UN DAĞITTI

İsrail'in 400 günden uzun süredir Filistinlilere karşı uyguladığı kasıtlı açlık projesi Filistin'deki Müslümanları zor durumda bırakıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu gıda krizinin yaşandığı Gazze'de yerel halka Nuseyrat Mülteci Kampı yakınındaki Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın merkezinde un dağıtımında bulundu.



İSRAİL'İN YENİ SAVAŞ SUÇU

İsrail, işlediği savaş suçlarına ve zulümlere bir yenisini daha ekledi. Gazze'de 50.000'den fazla insanı şehit eden, 100.000'den fazla kişiyi yaralayan işgalciler; son olarak Lübnan'da El-Mari Köyü çevresindeki Lübnan ordusuna ait kontrol merkezine, uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan fosfor bombası kullandı.



DSÖ GENEL SEKRETERİ'NDEN AÇIKLAMA: GAZZE'Lİ 12.000 ACİL YARALI

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus'un 21 Kasım 2024 tarihinde yaptığı açıklamasında "en az 12000 Gazzeli sivilin Gazze Şeridi dışında acil bir uzman sağlık bakımına ihtiyacı olduğunu belirtti.



Üzülme!
Davanın sahibi Hak'tır.
Hak olan davada zafer muhakkaktır.

Necip Fazıl KISAKÜREK

İletişim : cumalikgazetesi@gmail.com

GELİBOLU'NUN KURTULUŞUNUN 102. YIL DÖNÜMÜ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, bu kutlamalar kapsamında bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Şehitler diyarı Çanakkale semalarındaki gösteri, katılımcıların ilgi odağı oldu



KAYITSIZLIĞIMIZ

Son yüzyılda insanların zihinlerine sokulan, bizlere empoze edilen bir düşünce var. Ne kadar farkında olsak veya olmasak da kendimizi maddi dünyaya bağlıyoruz. Her sabah aynı sabahı yaşıyor, her gece aynı düşüncelerle uykuya dalıyoruz. Geçici şeylere umut bağlıyoruz; onlar için neşeleniyor, onlar için hüznleniyoruz. Halbuki sahip çıkmamız gereken yüce bir dava, uğruna savaşmamız gereken bir amacımız var. Neden namazı cemaatle kılıyoruz? Neden zekat veriyor, neden komşu hakkına riayet ediyoruz? Neden Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) defalarca yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini vurguladığını duyuyoruz? İslam dininin "birlik ve beraberlik" dini olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bu birliği korumanın ve güçlendirmenin her Müslümanın üzerine bir vazife olduğunu bilmeliyiz. Bizi rahatsız eden, bize huzursuzluk veren bir şeylere sahip olmamız gerektiğinin farkında olmalıyız. Şayet kalbimizde böyle bir huzursuzluğun, acının bulunmaması durumunda kendimizi sorgulamalı ve bu problemi çözmeye çareler aramalıyız. Nitekim bu durum birliğimizin bozulmasına, dinin zarar görmesine ve Müslümanların kuvvetten düşmesine sebep olur. Böyle bir sonuçtan kurtulmak niyetindeyseniz kalbimizin bir kısmı Arakan'da, bir kısmı Filistin'de, bir kısmı Doğu Türkistan'da bütün Müslümanlarla beraber atmalıdır. Dünya'nın herhangi bir yerinde zulüm gören kardeşlerimiz için, bu dava için, elimizden geleni yapmalıyız. Yaşanan bu insanlık dışı zulme kayıtsız kalmamalı, Müslümanlar olarak artık uykudan uyanmalıyız. Cümle cihanın selameti, İslam Âlemi'nin bekası için var gücümüzle çalışmalı ve çabalamalıyız.

ELİNE SU DÖKEMEZ

Bugün sizlerle birlikte "eline su dökemez" deyiminin nereden geldiğini öğreneceğiz. Eskiden, namaz abdesti alınırken abdest alan kişi usta ise kalfaları ve çırakları; medrese hocası ise mollaları; öğretmen ise öğrencileri eline ibrikle su dökerek yardımcı olurlardı. Böyle önemli kişilerin eline, yolu yordamınca ibrikten su dökmek için o kişiye biraz yakın olmak, onun yanında iyi kötü bir yer almış olmak gerekirdi. Yoksa her önüne gelenin yapacağı bir iş değildi. İşte bu nedenle, iki değerli kişi ölçülürken bilgisi, yeteneği, zekası daha az olan için bu deyim kullanılırdı.

UNUTTUĞUMUZ SÜNNETLER

Peygamber Efendimiz (s.a.v.);

Koku sürerken önce kaşlarından başlardı (Çünkü yüzde ilk yaratılan tüyler kaşlardı).

Haklı olduğu halde "tartışmayı" bırakırdı.

Küçük çocuklara selam verirdi.

BİR ŞAİR, BİR ŞİİR, BİR ANEKDOT

İBN-İ ARABİ

Tam adı Ebu Abdullah Muhammed Bin Ali Bin Muhammed Bin el-Hatimi el-Tai'dir. 1165 yılında doğmuştur. Babasının adı Ali Bin Muhammed, annesinin adı ise Nur'dur. Kendisine Şeyhül-Ekber, yani "en büyük şeyh" lakabı verilmiştir. Bugün İspanya sınırları içinde bulunan Mürsiye (Murcia) şehrinde doğmuştur. Ailesi, Arap Tai kabilesine mensuptu ve soylu bir geçmişe sahipti. Çocukluk ve gençlik yıllarını Sevilla'da geçirmiştir. Endülüs'ün ilmi ve manevi birikiminden fazlasıyla yararlanmıştı.

Genç yaşta geleneksel İslam eğitimini tamamlayarak hadis, fıkıh ve kelam gibi ilimlerde derinleşmiştir. Ancak manevi tatminsizlik nedeniyle tasavvufa yönelmiştir. Birçok kez rüyasında Resulullah'ı gördüğünü ve tasavvufa yönlendirenin bizzat kendisi olduğunu ifade etmiştir. Döneminin ünlü birçok âlimi ve mutasavvıfından ders almıştır. İlk tasavvufi deneyimini küçük yaşlarda yaşamış, özellikle Endülüs'teki sufi çevrelerde tanınmış ve saygınlık kazanmıştır.

Birçok eser kaleme almıştır. 1200'lü yıllarda Endülüs'ten ayrılarak geniş bir seyahate çıkmıştır. Mısır, Mekke, Bağdat ve Şam gibi İslam dünyasının önemli şehirlerini ziyaret etmiştir. Bu sayede kitlesi giderek artmıştır. Özellikle Mekke'de bulunduğu süre zarfında yaşadığı manevi deneyimler ona büyük bir ün kazandırmıştır. 1204 yılında Fütihat-ı Mekkiye adlı eserini yazmıştır.

İbn-i Arabi, felsefi mistisizmin önemli kurucularındandır. Yazdığı yüzlerce eserle İslam Tasavvufu'na yön vermiştir. Osmanlı'da İbn-i Arabi'nin çok önemli bir yeri vardır. Kendisi bir gün bir tepeye çıkıp, "Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır" dedikten sonra zamanın âlimleri tarafından yanlış anlaşılmalı ve idam edilmiştir. Ölmeden önce, "Sin şına girince, mim'in kabri ortaya çıkar" demiştir. Yavuz Sultan Selim Han, Şam'ı fethettiğinde İbn-i Arabi Hazretleri'nin "Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır" dediği yeri tespit etmiştir ve burayı kazdıklarında küp küp altın çıkmıştır. Daha sonra uzun bir araştırmanın ardından kabrini bulmuş ve üzerine bir türbe yaptırmıştır.

Burada "sin"den kasıt Selim, "şın"dan kasıt Şam, "mim"den kasıt ise Muhyiddin İbn-i Arabi'nin kendisidir. Son yıllarını Şam'da geçirmiş ve 1240 yılında vefat etmiştir. Günümüzde kabri önemli bir ziyaretgâhtır. Düşünceleri İslam dünyasında büyük takdirle karşılanmıştır. Özellikle Vahdet-i Vücut görüşü Osmanlı'da geniş yankılar uyandırmıştır. Tasavvufun geleneklerinin temellerini oluşturmuş, Doğu ve Batı'da geniş bir etki bırakmıştır. İbn-i Arabi, Osmanlı'nın tasavvuf geleneklerinde çok önemli bir yere sahiptir.

"Ben bir arifim, arif olan bir kişi, /Her şeyi özde görür, her şey birliğe erer. /Her şeyde O'nu gördüm, her varlık bir işaret, /O'nun sıfatları her şeyde belirir."

İSLAM COĞRAFYASINDAN BİR ŞEHİR

BAĞDAT

Bağdat tarih boyunca Orta Doğu'da epey mühim bir konumu teşkil etmiştir ve Orta Doğu'da Kahire ve Tahran'dan sonra en büyük üçüncü şehirdir. Bağdat tarihte nüfusu bir milyon üstüne ulaşan ilk şehirlerden olduğu tahmin edilir. Bu çıkarım şehrin tarihteki görünümünden ve şehrin genişliğinden elde edilmiştir. Şöyle ki; bir milyon kişinin barınma, beslenme, aydınlatma, kanalizasyon ve benzeri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Buna dayanarak ilk belediyecilik faaliyetinin Bağdat'ta olduğunu belirtmek yanlış olmaz. Bağdat'ın köklü tarihine değinecek olursak;

8.yy.da Abbasi Halifesi Ebu Cafer El-Mansur tarafından kurulmuştur. Abbasi Devleti yıkılana kadar (1258) hilafetin merkezi olmuştur. Akabinde Harun Reşit devrinde ilim ve sanat hususunda altın çağını yaşamıştır ve İslam'ın Altın Çağı bu dönemlere tekabül etmektedir. Birçok ilim ve bilim adamı Bağdat'ta yetişmiştir. Lakin Halife Mutasım zamanında Abbasi Devleti'nin başkentini Samarra'ya taşınması sonucunda şehir eski şöhretini yitirmiştir.

11.yy.da ise Halife'nin çağrısıyla Tuğrul Bey'in gelmesi üzerine Bağdat'ta Türk egemenliği başlamıştır. Bu



dönemde şehrin gelişmesiyle beraber 1227 yılında Halife Mansur tarafından Büyük Bağdat Kütüphanesi olarak da bilinen Beytu'l-Hikme kurulmuştur, yüzlerce kitabın tercümesi yapılmış ve birçok ilim dalının gelişmesine ortam hazırlamıştır.

16.yy.da bu büyük şehir Şah İsmail'in işgaline uğramış ve pek çok sünni şahsiyetin türbeleri yıkılmıştır ve mimari eserlere zarar verilmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'ni oldukça rahatsız etmiştir. Yavuz Sultan Selim devrinde başlayan Safevi fütühatı Kanuni devrinde İrakeyn Seferi'yle son bulmuştur. Bağdat Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. 17.yy.da ise Safevi'lerin geçici işgaline uğrayan Bağdat 4.Murad tarafından tekrar fethedilmiştir.

1991 yılında Bağdat, Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde Birleşmiş Milletler kuvvetleri tarafından 2 ay boyunca bombalanmış, şehir tahrip edilmiştir. 2003 yılında ise Irak Savaşı'nda ABD şehri işgal etmiştir. Günümüzde ise Bağdat Irak'ın başkenti olmakla beraber 9 milyon insana ev sahipliği yapmaktadır.

İLMİHAL KÖŞESİ

Soru: Kaza namazı kılariken kılacağımız her namaz için ezan ve kamet getirmemiz gerekir mi?

Cevap: Kıldığımız namazın sahih olması için ezan ve kamet getirmek bir zorunluluk değil, sünnettir. Şayet kılacağımız her kaza namazı için sünnete riayet etmek niyetindeyssek; ezan ve ikamet, vaktinde eda edilecek olan beş vakit namaz için sünnet olduğu gibi, kazaya kalıp cemaatle eda edilecek olan farz namazlar için de sünnettir.

Birden fazla kaza namazı kılacak olmanız durumunda ise birinci namaz için hem ezan hem de kamet getirir, sonraki namaz veya namazlar için sadece kamet getirirsiniz. Ancak bir kaza namazı kılacak olursanız hem ezan hem de kamet getirmeniz gerekir. Yani böyle yaparsanız sünnete uygun davranmış olursunuz.

(İmdâdül Fettâh)

İSLAM TARİHİNDEN BİR VAKA

BEDİR SAVAŞI

Bedir Savaşı, hicretin ikinci yılında Medine'ye 150 kilometre uzaklıktaki Bedir Kuyuları'nda yapıldı. Bu savaş, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında gerçekleşen ilk büyük savaştır. Savaşın sebebi, Mekke müşriklerinin Müslümanlara baskı yapması ve mallarına el koymasındı. Bu sebeple, Mekke müşriklerinin Ebu Süfyan liderliğindeki büyük ticaret kervanını durdurmak, mağdur Müslümanların haklarını almak için önemli bir adım olacaktı. Peygamber Efendimiz (s.a.v), sahabeleriyle istişare ettikten sonra bu kervanı hedef almayı planladı. Ancak bu durumu öğrenen Ebu Süfyan, kervanı kurtarmak için Mekke'ye haber gönderdi ve müşrikler, Ebu Cehil liderliğinde 1000 kişilik, tam teçhizatlı bir orduyla yola çıktı. Peygamber Efendimiz (s.a.v) 313 kişilik Müslüman ordusuna liderlik etti. Müslümanlar sayı bakımından az, teçhizat bakımından da oldukça zayıf durumdaydı. Müslümanların sınırlı silahı ve sadece iki atı vardı. Buna rağmen stratejik bir plan yaptılar. Bedir Kuyuları'nı kontrol altına alarak müşrikleri susuz bıraktılar. Savaş sırasında Müslümanlar büyük bir cesaretle savaştı. Öne çıkan sahabelerden Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Ubeyde müşriklerin güçlü askerleriyle teke tek dövüşerek onları yendi. Müşriklerin lideri Ebu Cehil, iki genç sahabe tarafından öldürüldü. Bu olay müşrik ordusunda büyük bir kargaşa oluşturdu ve savaşın seyrini değiştirdi. Müslümanlardan 14 kişi şehit oldu müşriklerden ise 70 kişi öldü ve 70 kişi esir alındı. Zaferden sonra ele geçirilen esirlere yapılan muamele, İslam'ın adalet ve merhamet anlayışını ortaya koyuyordu. Esirler, fidye karşılığında serbest bırakılıyor, fidye ödeyemeyenlerden okuma-yazma bilenler, Müslümanlara okuma-yazma öğretme karşılığında hürriyetlerine kavuşuyordu. Bu uygulama, İslam'ın ilme verdiği değeri bir kez daha göstermektedir. Bedir Savaşı, yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda Allah'a olan bağlılık, dayanışma ve fedakârlığın bir tezahürüdür. Bu savaş, İslam tarihinin altın sayfalarından biri olmuş ve kıyamete kadar Müslümanlara bir ibret ve umut kaynağı olarak kalmıştır. Allah'ın izniyle küçük bir topluluğun, iman ve ihlas sayesinde sayıca üstün olan bir orduya galip geldiği Bedir Savaşı, şüphesiz ki, hak ile batıl mücadelesinin en güzel örneklerinden biridir. Bu zafer, Müslümanların moralini yükseltmiş ve İslam toplumunu güçlendirmiştir. Bedir Savaşı, Allaha olan inanç ve dayanışmanın zafer getirdiği bir olay olarak İslam tarihinde mühim bir yer bulmuştur.

CUMALIK KÜTÜPHANESİ

EYLÜL

Eylül, Mehmet Rauf'un kaleme aldığı, Türk edebiyatının ilk psikolojik romanıdır. 1900 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmaya başlamış, 1901 yılında ise kitaplaştırılmıştır. Eser, yazarına büyük bir şöhret kazandırırken edebiyatımıza da ilk başarılı psikolojik roman örneğini armağan etmiştir. Roman, temasını o dönemde revaçta olan yasak aşktan alsa da Mehmet Rauf'un asıl işlediği konu sadakatsizliktir. Döneminin oldukça dışında bir tarza sahip olan Eylül, bireylerin iç dünyasına odaklanmış ve insan ruhunun derinliklerini bizlere göstermiştir. Kitap, Necip'in evli bir kadın olan Suat'a duyduğu yasak aşkı anlatır. Aşkının fiziksel değil, ruhsal ve düşünsel bir boyuta sahip olması romanın en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Sürekli bir değişim geçiren insan ruhunun sebeplendirilmesi zor dünyasına anlam kazandırmayı ve bunu en güzel şekilde aktarmayı başarması, romanın güzelliğini daha da artırmaktadır. Romanda bir diğer dikkat çekici nokta ise işlenen mekânlardır. Yazar, okuyucular için belirli duyguları bu mekânlara yerleştirirken aynı zamanda bu yerleri, karakterlerin ruh halleriyle bütünleştirerek onlara birer anlam kazandırmıştır. Eylül, Servet-i Fünun döneminde yazılmış ve edebiyatımızın Batı tarzı roman anlayışına geçişinde önemli bir kilometre taşı olmuştur. Mehmet Rauf'un en iyi eseri kabul edilen Eylül, döneminin de başarıları arasında yer alır. Realizm ve natüralizm etkisiyle yazılan eser detaylıca incelendiğinde, Mehmet Rauf'un Honoré de Balzac'tan etkilendiği görülmektedir. Balzac'ın Fransız edebiyatında yaygın olan aşk üçgeni temasıyla yazdığı Vadideki Zambak adlı eseriyle benzerlik gösterdiği söylenebilir. Sadece basit bir aşk hikâyesi anlatmak yerine bizleri insan ruhunun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkararak Eylül, gerek ele aldığı konuların cesareti gerekse psikolojik çözümlerindeki başarısıyla Türk edebiyatında unutulmaz bir yere sahiptir.



GÖKLERDEN BİR YILDIZ

MALİK BEDRİ

İslami psikolojinin babası olarak bilinen Malik Bedri, 16 Şubat 1932'de Sudan'da doğdu. Bedri'nin babası, Sudan'ın bağımsızlık hareketi olan Mehdi Hareketi'nin önde gelenlerinden Bekir Bedri'dir. Malik Bedri, yükseköğretimini Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde tamamladı. Bu durumu şöyle ifade eder: "O zamana kadar çocuktum ama Beyrut'a gidince Batı'nın açtığı okulların, kolejlerin birer misyonerlik okulu olduğunu fark ettim." Malik Bedri, bunu fark ettikten sonra, babası gibi eğitim yuvaları tesis etmeye yöneldi ve psikoloji alanında bu kurumlarda dikkate değer kazanımlar elde etti. Bu kazanımların başında ise "modern dünyada Müslümanların zihin yapısının ve psikolojilerinin aşınmalarının sebebi" yer alacaktı. 1959'da Sudan'ı ziyarete gelen bir Afro-Amerikalı vardı; o, Malcolm X'den başkası değildi. Malcolm'la Hartum'daki Grand Hotel'de tanıştı. Malcolm, bu tanışmadan ve Afrika gezisinden çok etkilendi. Çünkü Batı'da "yamyam" ve "gaddar" olarak tanımlanan Afrika kültürünü, Malik Bedri'den ve onun evinde hususi eğitim gören altı çocuktan dinledi. Malcolm, bu çocuklara selam verdi ve çocuklar selamı alıp direkt Arapça konuşmaya başladılar. Bu durum karşısında Malcolm şaşkına döndü. Ona "yamyam" ve "gaddar" denilen, "kara kıta" diye tanımlanan Afrika'da, hâlâ İslam kültürü capcanlı ve taptazeydi. Üstelik Batı emperyalizminin "medeniyet getiriyoruz" diyerek üstünden geçmesine rağmen bu kültür, Afrika'da varlığını sürdürüyordu. Malcolm bu durumdan çok etkilendi ve 1964'te hacca gittikten sonra tekrar Malik Bedri'yi görmek için Sudan'a geldi. Malik Bedri, karşısında bambaşka bir adam buldu. Bu adamın bakışları, ruhu, kullandığı dili... Her şeyi değişmişti adeta. Malcolm için değişim sırası ismindeydi. Malcolm, kendisine "Malik" adını uygun gördü. Malik Bedri, bu durumu şöyle ifade eder: "Kendisine benim adımla benden esinlenerek mi aldığını sormadım, lakin bunu çok güçlü bir şekilde hissettim." Malik Bedri, yalnızca bir psikolog değil, aynı zamanda bir fikir adamıydı. Onun en önemli görüşlerinden biri, eşcinselliğin bir hastalık olduğunu ve insan fitratına ters bir rahatsızlık olduğunu dünyaya ilan etmesiydi. Malik Bedri, 8 Şubat 2021'de, 88 yaşında hayata veda etti.



KAMUS NAMUSTUR

Feveran etmek

Asıl manası bir yerden fıskırmaktır. Feveran-ı âb: su fıskırması misalinde olduğu gibi. Mecazen coşmak, galeyana gelmek şeklinde kullanılır.

"Beri yandan yenge Emine Hanım birdenbire feveran ederek: -Pürüzü ne mi imiş? Elinin körü!" (H. R. Günpınar)

HAFTANIN SORUSU

Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken yerine bıraktığı kişi ve yol arkadaşlığı yaptığı kişiler kimlerdir?

CEVAPLAR X HESABIMIZDA

CUMALIK GAZETESİ

İmtiyaz Sahibi
BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
adına


Mahmut YELEK

Tetkik Eden : Mehmet Salih ÖZDEMİR

Yayın Kurulu :
Hasan Yusuf YALDIZ
Yakup SAYIN
Taha Sıraç AKPINAR
Mehmet Akif ALTINIŞIK
Süleyman Enes ÖZİSPA
Mustafa BELKİS
Yavuz Selim AYAN
Ahmet Yasin ESEN
Kerem DURMAZ
Yusuf Asaf KARAYAKALI
Harun TORUN
Yunus Emre BİNGÖL

Grafik Tasarım : Cafer Talha SIVRİ

İletişim : cumalikgazetesi@gmail.com
beyogluanadoluihl.k12.tr
@CumalikGazetesi
@cumalikgazetesi



“Türkistan avazı/davası,
heva ve hevesten gelen
cılız bir ses değil, belki
40 milyon mazlum
kalpten ilhamını alan
ebedi bir yankıdır.”

Mehmet Emin Buğra